



*Dag luisteraar, welkom bij Musica Poetica, een ontdekkingstocht in de wereld van muziek en poëzie.*

*Mijn naam is Coen Dirkx en zoals je van mij gewend bent heb ik weer een aantal gedichten en muziekstukken uitgezocht die mij weten te raken en die op de een of andere manier goed bij elkaar passen.*

1. Shannon Stevens ***Welcome in New York***
2. Blossom Dearie ***Manhattan*** (De avond in Central Park, New York – Hans Lodeizen)
3. Simon & Garfunkel ***The only living boy in New York***
4. Jim Croce ***New York's not my home***
5. Gregory Porter ***On my way to Harlem*** (Schubertiana - Tomas Tranströmer)
6. Ryan Adams ***Blue Manhattan*** (Een foto van 11 september - Wislawa Szymborska)
7. Philadelphia International All stars ***Let's clean up the ghetto***
8. Thomas Dybdahl ***One day you'll dance for me, New York City***
9. Donny Hathaway ***The ghetto***
10. Lounge Lizzards ***Harlem Nocturne***
11. REM ***Leaving New York***